



Rotterdamse Schoolvereniging Noord

Geachte dames en heren,

Voor een laatste keer richt ik mij via dit kanaal tot u.

Na bijna 30 jaar RSV komt er vandaag een einde aan mijn loopbaan als directeur hier bij de Rotterdamse Schoolvereniging. De mooiste en leukste school van Rotterdam en misschien ook nog wel de beste.

Ik kijk terug op een mooie tijd, een heel mooie tijd, waarin de beide scholen floreerden en een begrip in onderwijsland waren. Ik weet dat de meeste oud-leerlingen met een fijn gevoel terugkijken op hun tijd hier bij ons. Dat heel veel oud-leerlingen heel vaak hun eigen kinderen, als ze vier jaar zijn, aan ons toevertrouwen, beschouw ik als een groot compliment aan de school.

Aan het grote succes van de scholen heb ik een bescheiden bijdrage kunnen leveren. Dat geeft mij veel voldoening.

Het succes van de scholen is natuurlijk niet in de eerste plaats te danken aan mijn inspanningen. Ik was altijd omringd door kundige, loyale en lieve collega's die er uiteindelijk elke dag stonden om de zware klus te klaren. Die fantastische collega's heb ik altijd als een soort familie gezien en zo gingen wij op school ook met elkaar om. Ik zal die schatten enorm missen. Het was een voorrecht om aan al deze mensen leiding te mogen geven.

De ouders van onze leerlingen wil ik danken voor het vertrouwen dat zij al die jaren in de school en in mij hebben gesteld.

Morgen, op 1 september, bestaat de school 141 jaar en treedt een opvolgster aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat de scholen de mooiste, leukste en beste scholen van Rotterdam zullen blijven.

Nu dan 'geachte dames en heren', beste ouders van onze leerlingen, het ga u en uw kinderen goed.

Met een vriendelijke en warme groet,

Per Severin